



Det blev lidt af et tilløbsstykke da foreningen mandag den 24. okt. havde besøg af Flemming Rishøj, Esbjerg med emnet "Pigerne på Sprogø". Flemming Rishøj er uddannet teolog fra Norge, har været præst ved Gjesing kirke i 10 år og udsendt som missionær i Tanzania i 10 år. Han har i en periode opholdt sig på Grønland og været rejseleder mv.

Flemming Rishøjs store interesse for pigerne på Sprogø blev til ved en tilfældighed på banegården i Esbjerg. Her mødte han og kom i snak med en dame, der ligesom han selv, skulle med toget til København. Tilfældigvis kom de til at sidde over for hinanden i toget, hvor damen spurgte: "*Hvad laver du*"? Jeg er præst og skal til et møde i København. Samtalen fortsatte og på et tidspunkt fortalte hun, at hun havde været pige på Sprogø. Det vakte så stor interesse for Flemming Rishøj, at han valgte, at historien om de mange skæbner fortjente at blive kendt i form af foredrag. Under hele beretningen omtalte han pigen som Karoline, hvilket dog ikke var hendes rigtige navn. Sprogø blev omtalt som en *anstalt* for piger, der var mere eller mindre ubegavede og ikke havde opført sig som datiden forventede. Ord som *dumme* og *åndsvag* var også anvendt i rapporter fra Sprogø. Det var institutionen *Keller*, der i 1921 fik tilladelse til at henvise piger til Sprogø og drenge til Livø i Limfjorden. Overlæge Keller sad ubestridt på magten over de to øer. På et punkt måtte overlæge Keller bøje sig. "Der måtte unde ingen omstændigheder være mænd tilstede på øen, men da der ikke fandtes uddannede kvindelige fyrrestre, måtte han se sig nødsaget til at ansætte en mand." Under krigen blev pigerne på øen flyttet til Brejning. Først i 1961 blev de sidste piger "frigivet" fra deres tragiske anbringelser på Sprogø. Flemming Rishøj fortjener stor ros for sin respekt i omtalen af pigerne og deres skæbner - på Sprogø.

Tak til Flemming Rishøj og de 60 fremmødte medlemmer og gæster.

Jørgen Hansen.